

december 2025



Truus Wijsmuller werd 128 jaar geleden geboren op de Mient nr 14. Ze ging tijdens haar leven meerdere oorlogen meemaken. 'Helpen' was de rode draad in haar leven. En hoewel ze na de tweede wereldoorlog 21 jaar in de gemeenteraad van Amsterdam zat, deed ze niet aan politiek. Voor vergaderen en strategieën bedenken ontwikkelde Truus nooit een talent. "Als je kunt helpen, moet je helpen", leerde ze eenvoudigweg van haar ouders daar vlakbij de Gewelfde Stenen Brug. Een leven lang klaar staan voor een ander, zo leefde Truus. De huidige directeur van het museum Auschwitz, Piotr Cywiski, schrijft in zijn boek 'Grafscript':

"Concentreer u niet op het bestrijden van de oorzaak van het kwaad. Wees een minimalist. Help één persoon. Ééntje maar." Oftewel, zeg ik schrijver Arnon Grünberg na, van wie ik dit citaat leen: Red de wereld niet, red één iemand.

Al die oorlogen! En Truus bleef maar redden. Ze redde de wereld niet, maar wel steeds weer één iemand, tot het er tientallen, honderden, duizenden werden. Omdat dit een hoopvol en troostrijk verhaal is in een verscheurde tijd van opnieuw zoveel oorlog en leed, van opnieuw zoveel kwetsbare kinderen, blijven we Truus in herinnering houden. "Zo kan het", roept ze ons toe vanaf haar standbeeld, "wat doe jij?"



Nieuwe Voorzitter voor Stichting Truus Wijsmuller-Meijer

Met veel enthousiasme kondigen we aan dat de Stichting Truus Wijsmuller-Meijer een nieuwe voorzitter heeft gekozen. Na zeven jaar van toewijding en talloze initiatieven heeft Leen Spaans besloten zijn functie over te dragen aan Jos van Dam. Leen heeft een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van het standbeeld van Truus, dat op 1 juli 2020 in het hart van Alkmaar werd onthuld. Onder zijn leiding zijn er diverse evenementen georganiseerd, waaronder pop-up musea en lezingen, die het verhaal van Truus levend houden.

Jos van Dam, bekend binnen verschillende maatschappelijke en culturele instellingen in Alkmaar, neemt nu het stokje over. Hij is vastbesloten om het werk van de stichting verder uit te breiden en jongeren te inspireren tot solidariteit, in de geest van Truus. Samen met het bestuur blijven we ons inzetten om haar boodschap te verspreiden: "Kijk niet weg, maar help als dat nodig is." [lees meer..](#)

Een tentoonstelling voor Truus, gratis lesmateriaal geschiedenis groep 7-8

Wanneer in 1938 Duitse Joden tijdens de Kristallnacht te maken krijgen met een ongekende golf van geweld, staat de wereld erbij en kijkt ernaar. Maar Truus Wijsmuller, geboren in Alkmaar, komt in actie. Onder zeer gevaarlijke omstandigheden helpt zij 10.000 kinderen vluchten uit het door de nazi's geregeerde Duitsland en Oostenrijk. Een verhaal over het lef hebben om niet weg te kijken, maar hulp te bieden aan mensen in nood.

Stichting Truus Wijsmuller heeft voor groep 7-8 het gratis lespakket *Een tentoonstelling voor Truus* ontwikkeld, waarmee leerlingen het verhaal van Truus leren kennen en op hun eigen manier door te vertellen aan anderen.

Deze opdracht is een uitgelezen kans om te werken met historische bronnen, (historisch) te leren argumenteren en de bouwstenen burgerschapsonderwijs Vrijheid & Gelijkheid en Solidariteit op een activerende manier aan te bieden aan groep 7-8.

Het lesmateriaal bevat een uitgebreide docentenhandleiding en kant-en-klaar materiaal voor de leerlingen. Het is daarmee met minimale voorbereiding direct inzetbaar in de les.

Download [hier](#) het lesmateriaal:

Een tentoonstelling voor Truus



Historische onderzoekopdracht voor groep 7/8

Inclusief docentenhandleiding



Kijk op onze website ook naar de andere mogelijkheden voor het onderwijs! Wij bieden verschillende mogelijkheden voor gastlessen en stadswandelingen om het lespakket mee uit te breiden.

Voor een project op maat, neem contact op via: [mail](#)

Truus in Solingen en Wuppertal

Van 18 tot en met 21 november was een delegatie van het bestuur te gast in Solingen en Wuppertal.

Het Max Leven Zentrum in **Solingen** maakte op basis van onze pop-up-tentoonstelling een eigen expositie, waarin het verhaal van Truus en de Kindertransporten wordt verteld in het Duits. De tentoonstelling is uitgebreid met de verhalen van de kinderen uit Solingen en Wuppertal, die met de Kindertransporten wisten te ontkomen aan de nazi's. De officiële opening in Solingen gebeurde op 18-11 in het Centrum voor Vervolgde Kunsten. [Lees meer.](#)

Op 20 november openden we de tentoonstelling "Keine Zeit für Tränen" in het stadhuis van **Elberfeld-Wuppertal**. Het is een duplicaat van de tentoonstelling, die we op 18 november in Solingen openden. De tentoonstellingen zijn gemaakt om uit te



In Solingen en in Wuppertal boden we een replica aan van het beeld

lenen aan de scholen van de beide Duitse steden en desgewenst aan andere plaatsen. De basis werd gevormd door de tien panelen van de pop-up-tentoonstelling, die wij sinds drie jaar in de zomer in Alkmaar laten zien. Er zijn drie panelen aan toegevoegd over de Kindertransporten van Wuppertal en Solingen. Lees meer.



De burgemeester van Wuppertal.

links: Het affiche zoals het onder meer op alle stations hing

Pop Up Museum 2024

In april en mei 2024 heeft onze stichting voor de derde keer op rij een pop-upmuseum ingericht, dit keer in de Grote Kerk van Alkmaar, waarin het bijzondere werk van Truus Wijsmuller weer centraal stond.

Deze bijzondere expositie werd mogelijk gemaakt dankzij de waardevolle medewerking van de directeur van de Grote Kerk, de heer Naud van Geffen, aan wie wij onze hartelijke dank betuigen.

Gedurende deze twee maanden bezochten maar liefst 85.000 mensen de Grote Kerk. Van dichtbij en ver weg kwamen bezoekers om de educatieve banners te bekijken, die het leven en werk van tante Truus belichtten.

Ook werd een aantal schoolgroepen verwelkomd.

In de gesprekken met bezoekers bleek vaak interesse en grote betrokkenheid. Een vaak gehoorde verzuchting was, 'Was er maar weer een Truus in deze tijd' Het was waardevol om een platform te bieden voor deze gesprekken.

We kunnen terugkijken op een geslaagde actie en kijken met enthousiasme vooruit naar 2025. In dat jaar willen we opnieuw een pop-upmuseum in het centrum van Alkmaar organiseren. De nieuwe locatie is nog niet bekend, maar we zijn in gesprek met verschillende partijen en houden u uiteraard op de hoogte.



Open Monumentendag 14 september 2024

Op deze zonnige 14de september bouwden veel enthousiaste standhouders hun stalletjes op in de Grote Kerk in Alkmaar. Voor de derde keer waren wij aanwezig op Open Monumentendag. Een indrukwekkende stroom van 6.500 bezoekers trok door de Grote Kerk. Velen bleven met veel interesse staan bij onze stand en lieten zich informeren over Truus Wijsmuller en haar bijzondere werk voor de transportkinderen. Ouders, grootouders, kinderen en moeders met kinderwagens; een keur aan verschillende mensen passeerde onze mooi ingerichte stand. Voor 2025 zijn wij dan ook zeker weer van de partij!



Vrouwen van Amsterdam, een Ode



Truus present op expositie Vrouwen van Amsterdam

Truus is vertegenwoordigd op de expositie Vrouwen van Amsterdam, die op 13 december geopend werd door burgemeester Femke Halsema en die tot 31 augustus 2025 is te zien. Er is een ode aan Truus, er zijn foto's en een beeldje. Een delegatie van het bestuur van Stichting Truus Wijsmuller-Meijer was aanwezig.

Voor meer info over de tentoonstelling, klik [hier](#).

Voor de ode van Leen Spaans en gedicht van Anneke Goddijn, klik [hier](#).

Truus en Anne Frank

De band van Truus met Anne Frank

Voorzitter Jos van Dam bezocht op 10 oktober jl. Norbert Hinterleitner, hoofd Educatieve Projecten van de [Anne Frank Stichting](#) aan de Westermarkt te Amsterdam. Gesproken is over de mogelijkheden om samen te werken.

Immers, de komende jaren concentreert de Anne Frank Stichting zich op Democratie en Antisemitisme. De boodschap aan de jongeren is: 'Ik kan mijn micro-kosmos veranderen.' 'Ik heb daar invloed op.' Dit gaat dus over gedrag en houding. En de boodschap van Truus was haar leven lang: 'Als je kan helpen, moet je helpen.' Het is de moeite waard om tussen die twee positieve gedachtes de verbinding te leggen.

Nagedacht wordt nu om met een Alkmaarse school een 'Monument-walk' te ontwikkelen, naar het voorbeeld van de Anne Frank Stichting. Aandacht voor het verhaal van Truus zou kunnen worden bereikt door haar verhaal af te drukken in één van de komende Anne Frank-kranten.



Het oprichtingsbestuur van de Stichting Anne Frank voor 'Het Achterhuis', 1957. In het midden Otto Frank en Truus Wijsmuller.



Jos van Dam en Norbert Hinterleitner, die een [mini-Truus](#) ontvangt.



Ronald Leopold, directeur Anne Frank Stichting, plaatst Truus in de vitrinekast

Santa Run



Rotary Dijk en Waard organiseert Santa Run en steunt de Stichting.

Op 15 december organiseerde de Rotary Dijk opnieuw de Santa Run waar meer dan 650 deelnemers aan meededen voor goede doelen.

Truus Wijsmuller-Meijer was daar een van en we zijn zeer verheugd dat door de inzet van ons bestuurslid Gilbert de Bock onze voorzitter Jos van Dam een check ter waarde van € 1.500 in ontvangst mocht nemen. zie ook [Santa Run](#)

Bestuursleden gezocht

De Stichting Truus Wijsmuller-Meijer is een klein bestuur met actieve leden. De afgelopen periode hebben Marinka Kraus en Gilbert de Bock deelgenomen, zij zijn vanwege drukke werkzaamheden teruggetreden. Wij danken hen voor hun bijdragen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden die hun passie voor geschiedenis en rechtvaardigheid willen delen. Heeft u belangstelling voor het verhaal van Truus Wijsmuller en wilt u deze belangrijke geschiedenis levend houden en vertalen naar de problematiek van deze tijd en in gesprek gaan met jongeren? Dan is dit uw kans!

Als bestuurslid krijgt u de mogelijkheid om het verhaal van Truus te vertellen aan een breed publiek. U kunt bijdragen aan educatieve projecten, lezingen geven en evenementen opzetten die de boodschap van hoop en moed verspreiden. Het motto van Truus 'als je kan helpen moet je helpen' is van alle tijden.

Daarnaast zoeken wij een bestuurslid dat zich specifiek wil bezighouden met beheer en ontwikkeling van de website, Instagram en Facebook en daar regelmatig teksten voor kan schrijven en plaatsen.

Wij zijn een stichting met uitsluitend vrijwilligers en vergaderen 5-6 maal per jaar.

Heeft u belangstelling of kent u mensen die dat kunnen hebben neem dan [contact](#) met ons op.

Beeldjes en magazine

Beeldjes en magazine

De mini-Truusjes zijn 12 cm hoog, de grotere replica's 25 cm. Bij een donatie van €75 of meer ontvangt u de Truus van 12 cm. Bij een donatie van €150 of meer ontvangt u de grote replica. Uw donatie komt volledig ten goede aan onze onderwijsprojecten. Heeft u interesse, laat het ons dan weten. (Bankrekening etc)[mail](#)

Wilt u ons magazine ontvangen? Onze hele pop-up-tentoonstelling staat er in afgebeeld. Om alles nog eens na te lezen. En mooi lesmateriaal voor in de klas. Stuur ons een e-mail voor een bestelling. Kosten €2 per stuk.



Tot slot

Dank aan onze donateurs voor hun morele, materiële en financiële steun. Geef deze nieuwsbrief gerust door aan geïnteresseerden. Zie ook onze website, Instagram- en Facebookpagina. Mocht u deze nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kunt u zich via een link hieronder afmelden.

Wij wensen u mooie feestdagen en een goed 2025. Geef om elkaar, zie naar elkaar om, zoals Truus een helpende hand bood waar het nodig was.

Met hartelijke groet, namens ons bestuur,

Jos van Dam
voorzitter

Anneke Goddijn
secretaris



Facebook



Instagram



Website

Deze e-mail is verstuurd aan lspaans4@gmail.com. • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#). • Je kunt ook je [gegevens inzien en wijzigen](#).

• Voeg info@truuswijsmuller.nl toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

